



**Claessens**

grafisch veelzijdig

Handelsstraat 3, 6135 KK Sittard

046 - 451 23 86

[www.veelzijdig.com](http://www.veelzijdig.com)

*Christelijke teksten*

*Zoek je geluk bij de HEER,  
hij zal geven wat je hart verlangt.*

*1 Johannes 4 -19*  
*Wij hebben lief omdat God ons*  
*het eerst heeft liefgehad.*

*Johannes 4: 8*  
*Wie niet liefheeft kent God niet,*  
*want God is liefde.*

*Spr. 3:6*  
*Denk aan hem bij alles*  
*wat je doet,*  
*dan baant hij voor jou de weg.*

*1 Korintiërs 13*

*Ons resten geloof, hoop en  
liefde, deze drie, maar de  
grootste daarvan is de liefde.*

*Psalmen 139 : 1 -3*  
*HEER, u kent mij,*  
*u doorgrondt mij,*  
*u weet het als ik zit of sta,*  
*u doorziet van verre*  
*mijn gedachten,*  
*ga ik op weg of rust ik uit,*  
*u merkt het op, met al*  
*mijn wegen bent u vertrouwd.*

*Psalmen 36 : 10*  
*want bij u is de bron van het*  
*leven, door úw licht zien wij licht*



*Ps. 108:5*

*Hemelhoog is uw liefde,  
tot aan de wolken reikt uw trouw.*

*God wijst de weg  
God wijst ons een weg langs  
wegen die niemand kent.*

*Hij bracht ons op een bijzondere manier samen.*

*Hij wandelt met ons mee,  
en kijkt niet naar wat mensen zeggen.*

*Hij kijkt naar ons, hoe wij het doen,  
en op onze levenswandel is Hij de rooie draad,  
die ons leid waar Hij ons hebben wil.*

*Hooglied 8:6,7*

*“Draag mij, als een zegel op je hart, als een zegel  
op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend  
als het dodenrijk de hartstocht.*

*De liefde is een vlamvend vuur, een laaiende vlam.  
Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg.  
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,  
dan werd hij smadelijk veracht.”*

*Psalmen 25-10*  
*Liefde en trouw zijn de weg van*  
*de HEER*  
*voor wie de wetten van zijn*  
*verbond onderhouden.*

*1 Johannes 4: 12*

*Niemand heeft God ooit gezien.*

*Maar als we elkaar liefhebben,  
blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle  
werkelijkheid geworden.*

*Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heeren hand;  
moedig slaan wij dus de oogen naar het onbekende land.*

*Spr. 10:22*  
*Alleen de zegen van de*  
*HEER maakt rijk,*  
*zwoegen voegt daar*  
*niets aan toe.*

*Matteüs 6:33*

*Zoek liever eerst het koninkrijk  
van God en zijn gerechtigheid,  
dan zullen al die andere dingen  
je erbij gegeven worden.*

*Hooglied 6:3  
Ik ben van mijn lief,  
en mijn lief is van mij.*

*Psalmen 16 : 9*

*Daarom verheugt zich mijn hart  
en juicht mijn ziel, mijn lichaam  
voelt zich veilig en beschermt*



*Spr. 3:3*

*Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,  
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.*

*Hij bracht ons samen,  
Hij maakt ons een'  
Van het lied  
U maakt ons een,  
u bracht ons  
tesamen, wij eren en  
aanbidden U'*